



## Rapportage TIP Heerlen

Raadpleging 20

11 januari 2019

### Inhoudsopgave

1. Rechte tellingen	2
Religie	2
2. Onderzoeksverantwoording	13
Toponderzoek	14

## 1. Rechte tellingen

### Religie



Op vraag "5 Wat is uw religie?" antwoordt 48% van de respondenten: "Katholiek".

### Anders, namelijk

- Algemeen christelijk
- Boeddhist
- Dit is prive
- Geen godsdienst
- Geloof in de waarheid
- Geloven in de Kosmos die ons verbindt
- Ik ben katholiek omdat mijn ouders dat over mij hebben beslist toen ik net geboren was..
- Neutraal
- Nieuw-Apostolisch
- Passief katholiek
- Ruim christelijk denkend
- Soefi
- Spiritueel natuurgodsdienst

### Toelichting

- Katholiek**
- Maar niet praktiserend.
  - Moet dat ?
  - Officieel ben ik katholiek (want gedoopt als baby) maar ik doe er bewust niks mee.
- Protestants**
- Ben Hollander en zo opgevoed.
  - Ik ben protestants opgevoed, maar ga zelden nog naar de kerk.
- Anders,**
- Ik doe niets meer aan het geloof..

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| namelijk              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Voor mijzelf katholiek, niet voor de buiten wereld en de paus</li></ul>   |
| Ik ben niet religieus | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ik ben katholiek opgevoed, geloof wél dat er iets is na de dood maar dat heeft niets met een religieuze stroming te maken.</li><li>• Ik geloof niet in sinterklaas, niet in de kerstman en ook niet in een god; sprookjes bestaan niet</li><li>• Ik vind dat dit niet gevraagd mag worden!</li><li>• Ik was katholiek</li><li>• Ik was katholiek maar heb me ik de jaren '80 laten verontkatholiseren.</li><li>• Laten we zeggen agnostisch atheïst</li><li>• Van huis uit protestants grootgebracht, maar in de loop van het leven ben ik het allemaal anders gaan zien.</li></ul> |
| Weet niet             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Geen religie</li></ul>  |

Met enige regelmaat komen er misbruikzaken aan het licht in de katholieke kerk.



Op vraag "6 Hebben deze misbruikzaken invloed op uw kijk op uw religie?" antwoordt 53% van de respondenten: "Nee".

### Ja, namelijk:

- O.a. hierdoor ben ik zeer kritisch op "religies".
- Afstand nemen van de kerkelijke hiërarchie
- Afstand nemen. Verkondigen van religie en zelf vergrijpen aan kinderen en alles met de mantel der liefde afdekken
- Algemeen de regeltjes in de Kerken
- Als er geen geloof is is er ook minder onenigheid in de wereld. Het bevestigt alleen maar meer dat ik niets met geloof te maken wil hebben
- BEKIJK EN BELUISTER alles zeer kritisch!
- Bevestigen mijn negatief beeld t.a.v. religie en religieuze organisaties
- Bevestiging van machtsmisbruik
- Bevestiging van vermoeden van wangedrag vanuit mijn jeugd.
- Celibaat is onnodig. Als priester o.i.d. kun je perfect een liefdesleven hebben, met een volwassene!, én van God houden. Als je mensen zoiets gaat ontzeggen, krijg je problemen want mensen gaan het toch zoeken. In Griekenland hebben priesters vaak ook gewoon een vrouw en kinderen.
- Daar wil ik niet bijboren, ik schaam me voor mijnkatholieke start van het leven.
- Dat en alle schijnheilige poespas heeft mijn kijk en beleving van het katholieke geloof kapot gemaakt
- Dat geloof onzin is. Noord-krea gelooft in Kim, maar die bestaat tenminste.
- Dat ik al lang ben aan het twijfelen of er überhaupt een hogere macht bestaat
- Dat ik het met die "geestelijke leiders" zeker helemaal heb gehad.
- Dat ik op een negatieve manier tegen de kerk aankijk en mijn geloof op mijn eigen manier invul.
- Dat welk geloof dan ook meer kapot maakt dan goed doet .
- Dat wisten we toch allang, het is nu alleen meer openbaar geworden. Een opgedrongen celibaat is niet goed voor mensen.

- De focus is extreem op de kath. kerk gericht en niet op andere christelijke stromingen en niet christelijke religieën terwijl daarbij de misbruik zelfs nog erger aan de orde is. .
- De kerk heeft er toe bijgedragen dat misbruik niet openbaar werd
- De kerk wordt minder serieus genomen
- De schijnheiligheid van de kerken (
- De verkondigers van het geloof zijn ook maar mensen met behoeften laat deze mensen een gezin stichten en die dan toch in zonden vervallen direct straffen net als elke burger
- Denk dat misbruik gewoon gebiecht kan worden.
- Een mens is iemand van vlees en bloed en het vlees is zwak
- Ga niet meer naar de kerk laat deze mensen gewoon trouwen of iets
- Gaat meer nadenken over de oorsprong en doel van het geloof
- Geen geloof meer in de kerk en zijn dienaars
- Geen interesse meer katholicisme
- Geen kerkbezoek meer
- Geloof niets meer
- Geloof staat steeds meer los van de mannen achter het altaar.
- Godsdiensten en geld zorgen merendeels voor oorlogen.
- Groeiend wantrouwen tegen alle religies als instituut
- Heb me uitgeschreven uit de kerk
- Heb steeds minder met de fysieke kerk
- Her heeft mij doen inzien dat, egaal welke religie, de mensen ( priesters in dit geval) die menen dat ze de macht hebben over de zwakkeren er heel vaak misbruik van maken. Het heeft niks met het geloof te maken. Ik geloof ook niet in de kerk maar in de gemeenschap.
- Het toont dat het een ingeslapen organisatie is die niet aanvoelt hoe de maatschappij verandert en daar niet in mee gaat, door o.a. op te treden tegen misbruik en aan te sluiten bij de huidige wensen en manier van leven van deze tijd.
- Het veroorzaakt nog meer afstand tussen mij en de kerk
- Het was nog een extra reden om me uit te schrijven
- Ik ben mijn religie los gaan zien van hetgeen ik de kerk met hun dienaren gebeurd. Er wordt gesproken over geestelijken met gewijde handen, maar de handen hebben wel aan kinderen gezeten.
- Ik heb geen vertrouwen meer in de religie want het is een in elke religie gebruikt machtsmisbruik
- Ik kijk negatief naar de katholieke kerk.
- Ik laat me uitschrijven
- Ik neig hierdoor steeds meer afstand te nemen
- Ik vind dit niet kunnen het geeft een onbeschermd gevoel
- Is een reden dat ik niet meer gelovig ben
- Jammer dat het zo gelinkt wordt aan mijn religie: het is niet het geloof dat misbruik pleegt, het zijn mensen die dat doen. Een dat betreurt ik, dat zou er niet moeten en niet mogen zijn. Ik betreurt ook het leed van de slachtoffers in deze zaken. Ik sta echter als katholiek in het leven en ik weet zeker dat als meer mensen dat zouden doen, er meer aandacht, meer respect en meer zorgzaamheid voor anderen zou zijn.
- Je gaat "de kerk" anders bekijken.....
- Je staat heel anders tegen het katholieke geloof
- Jeren hebben ze de boel belazerd en de mensen dom gehouden
- Kerkbezoek
- Laat priesters meer vrijheden toekomen. Huwelijk/samenwonen moet kunnen in 2018
- Macht wordt overal misbruikt dus ook in religies
- Mede invloed op de kerk
- Mijn geloof is hetzelfde (sterk) , maar de afstand tot de kerk is groter geworden

- Mijn vertrouwen in de katholieke kerk is tot 0 gedaald
- Minder vertrouwen
- Neem de kerk minder serieus
- Negatief (2x)
- Negatief beeld op religie in het algemeen
- Nog negatiever
- Nog negatiever t.o.v. Katholieke kerk
- Onbetrouwbaar
- Onder religie worden dit soort misstanden makkelijk in de doofpot gestopt.
- Ongeloof
- Ook in andere religies komt misbruik voor en mede daardoor heb ik me uitgeschreven uit de kerk.
- Op wie niet ?
- Past absoluut niet bij welke geloofsstroming dan ook
- Religie is het meer van deze tijd
- Religie is een ziekte
- Religie is ouder wets, zou eens afgeschaft mogen worden vooral het feit dat ze nog altijd eigen scholen hebben, kinderen worden gewoon weg gebrainwashed met pure onzin en uiteindelijk op oudere leeftijd hebben ze nog geen eigen mening meer behalve die van de kerk of wat dan ook.
- Religie staat los van het kunnen onderscheiden van goed of fout
- Religieus zijn niet per definitie " beter" als niet religieuzen
- Respect is verdwenen voor clerus
- Schaam me voor de katholieke kerk. Niet voor het geloof ga ook niet meer na de kerk
- Schudigen worden niet gestraft.
- Uit laten schrijven kath. kerk
- Vanuit de basis ben ik katholiek maar ik beoefen het niet. En ik voed mijn kinderen niet katholiek op
- Verplicht Celibatair leven en macht hebben is een slechte combinatie..priesters moeten kunnen trouwen en op gelijke voet met hun parochianen te staan..vroeger stonden zij op een voetstuk
- Verstrekt mijn opvatting dat religie dom is en voor niet kritische en hypocriete mensen
- Vertrouwen
- Vertrouwen en kijk op de wereld is veranderd
- Waar macht is, kan misbruik makkelijk plaatsvinden, juist in naam van een zogenaamde God
- Zijn niet meer geloofwaardig
- Zoetheid ten top.

## Toelichting

- Ja, namelijk:
- Alle misstanden altijd met de mantel der liefde bedekt/andere kant op gekeken en in feite wordt er nu nog te weinig aan gedaan
  - Ben wel katholiek opgevoed, mijn kijk op de rooms katholieke kerk is negatief door hun standpunten.  
Extremisme onder de religie zorgt voor de negatieve beeldvorming
  - De kerk is een enorm hypocriet en achterhaald instituut dat is blijven steken in een tijd dat je de bevolking nog alles wijs kon maken. Daarbij zijn de misbruik praktijken te walgelijk voor woorden.
  - Eb het komt niet alleen voor bij de Katholieke kerk. Ik vrees dat het bij alle godsdiensten gebeurt.

- Ik vind dat priesters/geestelijken net zoals in de protestantse kerk mogen trouwen. Of de vrije keus moeten hebben om te kunnen trouwen. Daarnaast moet de katholieke kerk een screening doen naar de geaardheid van priesters (of ze pedofiele neigingen hebben). Priesters met pedofiele neigingen het priesterschap ontzeggen.
- Je moet met je poten van andermans kinderen Afblijven.
- Katholiek gedoopt en communie gedaan maar intussen al een aantal jaren uitgeschreven uit dit rare instituut. Volkomen wereldvreemd, achterhaalde instantie.
- Mijnheer pastoor liet samen met de dokter en de werkgevers het misbruik maar doorgaan, was goedkoper voor de maatschappij dan de slachtoffers te beschermen

Nee

- Ben niet prakizerend, maar t is treurig om te horen/zien wat er gebeurt/gebeurt is. Meest wat niet te begrijpen is de struisvogel politiek welke plaats vind!!!!!!!
- De meeste misbruikzaken in Nederland dateren van 50 jaar geleden. Dat was een hele andere tijd. Er werd niet over gepraat. En als iemand die seksueel anders geaard was, in de kerk een functie kreeg was er zeker een risico op misbruik. Maar ook de vertegenwoordiger van iedere Nederlander, de Officier van Justitie besloot vaak tot niet vervolgen. Ik keur het misbruik niet goed. Er vindt in deze tijd nog heel veel misbruik plaats. Laten we proberen dat te verminderen, niet alleen door vervolgen van de dader, maar door op tijd in te grijpen. Het blijft een moeilijk onderwerp, zeker als het regelmatig voorkomt dat slachtoffers van misbruik door de politie niet serieus worden genomen of zelfs onderuit worden gehaald.
- Dit fenomeen is walgelijk, maar niet nieuw!  
In deze enquête worden de misstanden in de katholieke kerk genoemd, maar in elke samenleving worden kinderen ge- of misbruikt. Ik kan me er geen voorstelling bij maken; de mensen die zoiets kunnen hebben -mijn inziens- een zwaar zieke geest!
- Dit is eerder een bevestiging dat de kerk moet veranderen. De katholieke kerk eigent zich de macht toe om het bij het oude te laten.  
Zo maak je geen transitie.
- Het instituut kerk heeft me altijd tegen de borst gestuit. De bijbel is een prachtig en leerzaam boek, maar de debiele regels, macht en geld is net zo ziek als andere machthebbers die die macht gebruiken om medemensen uit te buiten en onderdrukken!
- Het is helaas niet beperkt tot de katholieke kerk
- Ik ben afgehaakt door het dictatoriale gedrag van de clerus over allerlei zaken en de doofpotmentaliteit was mij al heel lang bekend.
- Ik had op de basisschool het geloof al afgezworen en besloten om geen kuddedier te zijn. Ik was ook de eerste en misschien nog wel de enige die het vormsel (askruisje) geweigerd heeft.
- Ik was 14 jaar en toen al van mening dat ik toen katholiek, uit deze secte wou. Alles wat wordt gepreekt en wij niet mogen doen tov mensen(daar ben ik t mee eens) draagt de kerk niet uit. Nu nog plaatsen ze verdachten over naar een ander land, dan kunnen die lui daar hun gang weer gaan. Vreselijk
- Ik was al geen fan van georganiseerde godsdiensten.
- Misbruik is helaas van alle tijden, van alle levens- en geloofsovertuigingen. Het is natuurlijk diep treurig dat de kerk niet doet wat zij predikt.
- Misbruikzaken geven een andere kijk op de betrokken personen niet op een religie.
- Ondertussen niet meer.
- Religie en misbruik heeft niks met elkaar te maken. Behalve dat je kunt zeggen dat het celibaat onnatuurlijk en ongezond is.
- Sinds wanneer bestaan er misbruikzaken? Ligt dit niet aan de misbruikers, als die er zijn.

- Staat los van elkaar
- Vanaf het moment dat ik zelfstandig kon denken tot de conclusie gekomen dat Marx gelijk had ( godsdienst is het opium voor het volk ) . Godsdienst zou iets voor het individu moeten zijn. Misbruik is helaas van alle tijden. Maatschappelijk werkers , sport trainers en mensen die voor een kerk werken, ze gaan allemaal om met redelijk kwetsbare kinderen.
- Voor mij is een religie volgen mens-zijn beperkend en al dit misbruik nieuws uit de laatste decennia maken het geloof niet meer waard dan hoe ik al over de verschillende religies dacht.





Op vraag "7 Hoe vaak bezoekt u een gebedshuis?" antwoordt 51% van de respondenten: "Nooit".

## Toelichting

### Maandelijks

- Als toerist, vanwege een begrafenis of huwelijk, of uitvoering

### Een paar keer per jaar

- Ben niet praktiseren.
- Bidden kun je overal. Het gaat om goed doen. Elkaar helpen en leren. Helaas wordt de maatschappij door sommigen op een verkeerd been gezet en zelfs nog erger tegen elkaar opgezet (media/politiek).
- Bij begrafenissen, doop van de kleinkinderen en toen mijn zoon voor de kerk trouwde
- Bij begravenissen
- Bij stedentrips en op vakantie
- Ga wel eens met mijn moeder naar de kerk ze is gelovig en hulpbehoevend
- Ik bezoek op vakantie graag religieuze plaatsen vanwege de kunst.
- In het kader van toerisme

### Jaarlijks

- Alleen sporadisch bij kerst, begrafenissen of jaardiensten
- Bij begrafenis, huwelijk etc
- Een paar keer per jaar kapel bezoeken voor een kaarsje opsteken en een gebedje.

### Nooit

- Alleen bij kerkelijke gelegenheden ( huwelijk, doop, overlijden etc.) van vrienden en bekenden bezoek ik een gebedshuis.
- Alleen op vakantie, dus alleen toeristisch
- Een hele enkele keer als een dierbare overledene dit zo gewenst heeft.

- Mijn huis is mijn tempel...  
mijn geloof zit het hem in respect te hebben voor alles wat leeft..  
fatsoensnormen hanteren.  
ik werk en betaal mijn belastingen. Loop de kantjes er niet van af.. beetje spartaans..  
Daar waar ik kan zet ik mij in voor mensen die om wat voor reden in de financiële problemen zijn geraakt, om deze zoveel mogelijk te buddyen..  
Verder walg ik van vrouwenbesnijdenissen, kindhuwelijken en vrouwenonderdrukking in plaatselijke aziatische landen en mensen die dat hier willen doen lijken dat dit normaal is
- Niet meer..
- Tenzij als toeristische attractie.

Weet niet

- Alleen voor een doop,huwelijk, of begrafenis van familie of kennissen.
- Ik ga alleen bij speciale gelegenheden wat betreft familie/kennissen
- Waarom laat u niet de ruimte om hier geen antwoord op te geven. dit zijn toch prive zaken. Alles wat via internet wordt vermeld is te herleiden tot de degene die het vermeldt: bv. de sleepwet en inbraak.



Op vraag "8 Hoe belangrijk is religie voor u?" antwoordt 19% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". 50% van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk". Het meest gekozen antwoord (34%) is: "Zeer onbelangrijk".

### Toelichting

#### Zeer belangrijk

- Ik geloof heilig in de lerende mens die met vallen en opstaan mag spelen in de speeltuin die wereld heet. In den beginsel ga ik ervan uit dat elke mens een tabula rasa is zonder neiging naar goed of kwaad. Bij elke keuze in het leven wordt het karakter ingekleurd. Sommigen raken beschadigd en slaan om zich heen als ze zich bedreigd voelen en anderen maken andere keuzes. Er zijn er geen 2 hetzelfde. Ieder mag er zijn.
- In mijn eigen beleving, niet voor anderen

#### Belangrijk

- Ik ben gelovig maar niet persé beleidend katholiek. Ik geloof in het hogere en het moeten streven naar het goede. Dan komt in veel religies voor.
- Ik geloof, maar het heeft geen naam. Ik geloof in "wie goed doet, goed ontmoet". Religie en geloof werkt vaak tegen samen en is vaker reden tot ruzie en oorlog. Mocht er een God/Allah/ wat dan ook bestaan, hebben ze t vast niet zo bedoelt.
- Maar niet zo belangrijk als vroeger. Ik stam nog uit de tijd dat we als gezin samen naar de kerk gingen in het oosten van hetland. Door verhuizing naar Limburg, zijn we veel van ons geloof kwijt geraakt. Door leegloop van de kerken, hangt alles als los zand aan elkaar!
- Religie is voor mij belangrijk aangezien ik op mijn werk hiermee te maken krijg, voor mijzelf telt dit niet
- Wie daarom vraagt kan een goede en juiste levensweg kiezen.

#### Neutraal

- Ieder het zijne..
- Ik vind wel belangrijk: rituelen, traditie, niet perse op basis van religie
- Over religie ben ik een beetje dubbel. Enerzijds ben ik niet gelovig; anderzijds ben ik graag in een kerk. Ik heb aan de kerk alleen maar zeer goede herinneringen.

- Onbelangrijk
- Ik kan me overigens voorstellen dat het wel houvast biedt aan mensen. jammer dat er zoveel rare regeltjes gelden bij de instituten die het uitdragen. en zelf vind ik elke monotheïstische religie erg vrouwonvriendelijk.
- Zeer onbelangrijk
- Alleen belangrijk in de zin dat ik me eraan kan ergeren.
  - Er zijn veel belangrijker dingen in het leven om je druk over te maken en mee bezig te zijn dan religie
  - Mijn moeder was ba elke geboorte van ern kind onrein..  
Moest ze een of andere fang door om van haar onreinheid af te komen..  
Allemaal die idiote walgelijke bangmakerij  
Totaal niet belangrijk..  
religie doe je thuis... daar maak je een tempeltje en bid je en als je dat in een gemeenschap wilt doen doe je dat...  
het verkondigen van, van een of andere religie moet iedereen voor zich weten en vind ik een slechte zaak.. vooral nu blijkt hoeveel overgetesteronniseerd mannen in religieuze beroepen zijn.  
Dit is weer onderdrukken.  
zoals ik reeds eerder schreef walg ik daarvan..
  - Religie zie ik als een regelgeving om in goede harmonie met elkaar samen te leven. Helaas zijn er altijd uitwassen van radicale en fundamentalistische aard. Religie dient voor en door de mensen beleden te worden en hoort niet van bovenaf gedicteerd te worden door stomme regelgeving uit het verleden..
  - Voor mij is een religie in principe onbelangrijk, maar het wordt door idioten wel een belangrijk onderdeel van de wereld maatschappij gemaakt

## 2. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek	:	TIP Heerlen
Onderwerpen	:	Vrije sluitingstijden horeca
	:	Religie
Enquêteperiode	:	15 november 2018 tot 26 november 2018
Aantal respondenten	:	272
Foutmarge	:	5,9% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
Aantal vragen	:	10
Gemiddelde duur invullen van enquête	:	2 minuten en 15 seconden
Rapportagedatum	:	27 november 2018

## Toponderzoek

Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het **raadplegen van meningen**. In een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen / ervaringen / beleving van belang om te overleven.

Onze **professionele en flexibele** medewerkers hebben **interesse** voor uw onderzoeksvraag om de beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een **transparant** inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.

Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en het overheidspanel Overheid in Nederland.



Toponderzoek  
Expeditiestraat 12  
5961 PX Horst

[www.Toponderzoek.com](http://www.Toponderzoek.com)  
enquete@toponderzoek.com  
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.